

Mijn strijd begon als een klacht. Over soms tekortschietende aandacht en affiniteit voor een groep leerlingen en docenten, die maar al te vaak vergeten worden. Waar waren wij in de Coronapersconferenties....waarin wel het lot van het PO en VO tot snottebel aan toe, uitgebreid aan bod kwam?

Ik zag leerlingen om mij heen bezwijken en afhaken....Wachtlijsten voor psychische hulp langer worden....Leerlingen zoek raken of onderduiken... En onze *motors*, de docenten, driedubbele uren draaien. Want zonder een crisis alleen al, is een VSO docent een allerhande-doekje, kun je bedenken hoe dat nu voor hen was.....

Begin maart begon ik met het contacten van alle instanties die met ons zijn gemoeid. Beet mij er compleet in vast en liet niet los! **Want niet vechten, is ook klappen ontvangen.....** Er kwam uiteindelijk een mooi contact tot stand met de onderwijs-kamerleden.

Deze kamerleden; Paul van Meenen, Harm Beertema, Lisa Westerveld, Michel Rog, Peter Kwint, Rudmer Heerema, Kirsten van den Hul en Lammert van Raan verdienen een standbeeld....Zij vormde voor ons één front, één linie.... Met als hoogtepunt een spoeddebat door de heren Paul van Meenen en Michel Rog! Ik vroeg hen om ons een gezicht te geven, en wij kregen er een heel lijf bij!.....Deze kamerleden staan zo dicht bij de leerling en werkvloer, dat wij ze kunnen ruiken....Zij zijn goud voor ons.

Wat een gevecht zijn zij aangegaan! Maandenlang tot diep in de nacht was er contact, pakketten documenten gingen hun kant op. Onderzoeksresultaten deed hen soms verbazen, want hoe kwam ik daar zo snel aan?.... Ik droomde zelfs dat iemand onder jullie de nieuwe Minister van Onderwijs zou worden....Ik blijf nu even extra lang stil he.....Ik bleef komen en niemand die zei; *“zeg makker laat dit aan de volwassenen over”*. Daarnaast was er ook nog contact met alle 15 partijen, en was het iedere keer weer rel-bellen, want hun stemmen waren belangrijk voor ingediende moties.

En wat is er daarom **zoveel meer** voor ons uit gekomen. En wat er nog gaat komen, want ik ben nog lang niet uit-gestreden!.....

Door al het gelobby kreeg ik mooie kansen aangereikt zoals het samenwerken met Timon Verheule en Martijn Sanders van het OCW. Samenwerkingen met de Onderwijsraad, Raymond Kubben en de PORaad,

Machteld Rohn kwamen ook tot stand. Zo is er stevig meegedacht en zijn er heel wat uren samengewerkt, aan het document 'Advies vooruitzien voor jonge generaties', en aan het 'Protocol opstart VSO'. En ga ik ook weer meedenken aan een voorstel voor het CvTE waarin heel wat verzoeken en verbeterpunten gaan worden aangereikt voor de komende VSO examens.

Machteld Rohn van de PORaad; wat heeft zij een expertise en affiniteit met het speciaal onderwijs, daar heb ik geen woorden voor. Zelden ben ik zo als gelijke behandeld, het was magisch om met Machteld te mogen werken en ik ben daar zeer dankbaar voor. Daarom Machteld, namens alle leerlingen, dank dat u er bent.... Wat ons betreft krijgt u opslag, of een speciaal onderwijs stoel bij het OCW!

Marije Veldhuis, Ouders&Onderwijs, BalansDigitaal, LECSO en NVA enorme dank voor uw mede strijdvaardigheid, en het blijvend aandacht vragen.

Jessy Burger van de Telegraaf: maandenlang heeft hij mij gevolgd en er ontstond daardoor een mooie band. Hij heeft mij treffend en realistisch weten neer te zetten zonder afbreuk te doen aan mijn handicap, die ook altijd aanwezig is.

Minister Slob, hij is er niet maar ik heb hem vanochtend ontmoet, en hij wenst ons, de leerlingen veel plezier vandaag bij de aftrap van de Vlagweken en feliciteert hij ons met het behalen van certificaat of diploma. Voor mij was het belangrijk om hem vanmorgen te zien want ik had twee belangrijke moties waarvan ik vind dat hij dit nu nog oppakt. Dat is de motie van Westerveld voor 20 jarige en vervolgopleiding leerlingen dat zij in ieder geval wel in aanmerking komen voor herkansing op een certificaat. Liever had ik de hele groep gehad maar deze groep gaat voor anders worden zij slachtoffer van het systeem, en dan kan het OCW alvast oefenen voor de grote groep volgend jaar! En voor de motie dat de Amsterdamse VSO leraren ook in aanmerking komen voor de toeslag lerarentekort aangezien zij onder hetzelfde CAO vallen als Primair Onderwijs en er gewoon recht op hebben! Anders zouden zij nu het slechts betaald zijn van alle leraren!

We zijn er nog lang niet: Zo is er evengoed volgend schooljaar nog betere aanpassing nodig voor de leerlingen én examenkandidaten vanwege de nasleep van Corona, moet er een examenlicentie komen, docenten een grotere rol krijgen want zij opereerde nu onder een wurgcontract, herkansingen voor alle certificaat kandidaten, moeten onze docenten een gelijk loon krijgen als het VO en daarbovenop een toeslag voor werken met kwetsbare leerlingen wat eredivisie niveau is!

Tot slot wil ik iedereen van mijn fantastische school bedanken, voor hun ondersteuning. Zonder mijn school was ik niet geworden wie ik nu ben, en had ik hier nu niet op deze manier gestaan.....Wanneer je niet gemoeid bent met het VSO heeft men geen idee wat voor een marathon onze docenten en medewerkers elke dag weer afleggen voor ons, dat is ongekend.

De hele rit en al het strijden voor het VSO is tot dit mooie moment gekomen. Een moment van erkenning, en een moment wat wij nog nooit hebben gehad. Vandaag hier, in het mooie Amsterdam is de aftrap van de Vlagweken. Een deel van de missie is geslaagd!

En lieve overheid bereid u voor, want na het reces, hang ik gewoon weer in uw mailbox!....Niet alleen voor gelijke rechten en kansen voor het VSO! Maar ook om op Homeopathische Profylaxe (oftewel alternatieve vaccins) en CEASE + HDT-Therapie (oftewel autisme uitdrijving), **een** verbod te krijgen voor kinderen onder de 18 jaar.

“Wanneer zal mijn strijd eindigen? Als genoeg mensen om ons geven”

Dank u wel!